

### **Ang den ökande mängden blandrashundar och problem som kan uppstå därmed.**

I och med ökande priser på rashundar, så började blandrashundar dyka upp på tidningarnas säljsidor i ökande omfattning. Nu säljs all sköns blandrashundar i en omfattning som aldrig förr samtidigt som priserna för vissa korsningar stigit. Det finns inget som säger att en blandrashund är sämre än en rashund, men ägaren vet aldrig riktig vad han/hon får när man köper en blandrasvalp och i många fall kan han/hon inte ens få reda på vilka raser som ingår. Valpar är alltid små och söta och deras storlek ger oftast endast ett begrepp om vad utfallet kan bli när valpen är två år gammal. Det är alltså säkrare att köpa en hund av bestämd ras.

Med fler blandrashundar och många felval så kommer blandrashundarna inom en snar framtid dominera omplaceringsmarknaden om inte så redan skett. Den andre eller tredje ägaren kan åtminstone skapa sig en uppfattning om vad för hund han/hon tar hem, men byten av miljö är visserligen bra om hunden kommer från en sämre till en bättre miljö, men flera miljöbyten innan hunden hamnar rätt är definitivt inte bra. Och det är absolut inte bra att dåligt hanterade hundar skyfflas runt för att slutligen få en barmhärtighetens spruta.

Billiga hundar ökar dåligt hundägande. Vi ser på TV hur det ena härresande exemplet efter det andra visas från Amerika. Vi är redan där. Det ser jag bara i mina kvarter. Dålig hundhållning lär redan ha lett till att man släpper ut hunden, när man åker på semester och skaffar en ny när man kommer hem. Det blir billigare än inackordering. I det långa loppet finns risk att vi får ett hundproblem som kan bli värre än dagens kattproblem, där grupper kommer att protestera mot avlivning av gatuhundar och att det på sikt kommer att anses som naturligt att hundar får löpa lösa så länge de inte biter människor eller kopplade hundar. Det är kanske att dra slutsatserna för långt, men för 15 – 20 år sedan diskuterades inte olika kamphundar och korsades inte fram tuffare sådana som idag.

Ett annat problem som dykt upp i detta sammanhang är att desto större och starkare blandraser man korsar fram desto mera använder man beteckningar på dessa som antyder att det är nya raser. Först ut var schabradoren, som kom till för att Försvaret hade svårt att få mentalt goda schäfrar och då korsade in labrador, som var en samarbetsvillig ras med god mentalitet. Där myntades ett namn utan att korsningen fått det genomslag som brukshund som man trodde. Nu säljs varje vecka schabradorvalpar avlade på undermåliga föräldrar som aldrig använts i aveln inom den egna rasen. Och andra rasblandningar dyker upp under namn som bara får de insatta att förstå bakgrunden och därmed har priserna stigit till motsvarande vad man får ge för en hund som har meriterade föräldrar från både utställningar och prov. Ofta är det olika raser som pga sina egenskaper i rasstandarden anges ha stor dådkraft, kampvilja eller misstänksamhet mot främlingar. Man korsar dem i hopp om att alla dessa egenskaper skall adderas. Detta är väl OK om föraren har alla goda egenskaper och gediget hundkunnande, vilket ytterst sällan är fallet. Oftast torde det vara precis tvärt om.

Idag finns troligen långt fler hundägare än förr och långt fler som inte borde ha hund. Kamphundar ger dåligt rykte åt alla hundar som någon gång sätter en annan hund på plats genom ett bett. Förr kunde hundägare bemästra detta och hindra sina hundar att gå fram till andra hundar eller till deras ägare, så är inte fallet idag.

För att få bukt med dåliga hundägare, så måste de som inte har kunskaper eller är ovilliga att lära berövas rätten att ha hund. Inför ett obligatoriskt hundborgarmärke, som ger rätt till hundäggande. Hundägare och hund bör även testas tillsammans efter att hunden skaffats. Kämpa för detta.

Arbeta för att återinföra hundskatten som en hundregisteringsavgift så att samhället har kontroll över vilka hundar som finns och vart de tar vägen. Vid försäljning skall de omregistreras på nye ägaren och vid dödsfall avregistreras. Märke över betald avgift skall bäras synligt i halsbandet utom då hunden arbetar.

Gå ut med information om vilka risker som finns om man köper blandrasvalp och arbeta aktivt på att det inte är häftigt med kamphundar utan mera ett bevis på dåligt självförtroende.

Samarbete med hundorganisationerna innan det är för sent.

För styrelsen i Djurskyddet Malmö.  
Skanör och Malmö den 10 januari 2009.

Jan-Åke Hillarp  
V ordf.  
Djurskyddet Malmö  
Timmermansgången 8  
239 31 Skanör